

הצעה לטיול - נחל דליה

לכל אורחינו שלום וברוכים הבאים !

הנה לפניכם המלצה למסלול טיול קצר ונחמד. (שעה וחצי של הליכה נינוחה, תמיד אפשר לחזור מתי שרוצים...) הטיול מומלץ כטיול בוקר או בין ערביים, בסיומו כדאי לעלות לתצפית נוף ייחודית מ"מצפור המייסדים".

נחל דליה מתחת לאף

נחל דליה הוא אחד הנחלים הגדולים המנקזים את רמת מנשה מערבה. קיבוץ דליה שוכן בין שלושה יובלים חביבים של נחל זה – נחל דליה מדרום לקיבוץ, נחל רון מצפון לקיבוץ ונחל שלף מצפון ובמקביל לנחל רון.

בימי החורף מתמלאים אפיקי הנחלים בפלגי מים השוצפים בזרימתם מערבה, זה הזמן לצאת במסלול הליכה קצר ולהנות מכל מה שלטבע הסובב אותנו יש להציע.

התחלת המסלול נמצאת כמאתיים מטר מערבית לבקתה הפינתית של אתר הלינה (בקתה מס' 6) נצא על הכביש מערבה עד שנגיע לפיצול כבישים, בפניה מצד שמאל (דרום) נראה שער מוט שחור, נעבור אותו בזהירות ונשים פנינו על דרך הכורכר היורדת במדרון הגבעה, לאחר כ 500 מטר נראה באפיק הוואדי חורשת איקליפטוסים גדולים וביניהם דשא ירוק – זה "מרכז" הטיול שלנו.

אם נלך לאורך האפיק מזרחה (דרך לבנה עם עצים ופטל לאורך האפיק) נגיע אחרי כ 300 מטר אל במת המחולות של האמפיתיאטרון ששימש את "כינוסי המחולות בדליה" (עד 1968 בדליה, לימים הפך ל-"פסטיבל המחולות" של כרמיאל) סבך העצים לאורך האפיק הוא חלק מתופעה הקיימת ברמת מנשה – התאקלמות של עצי אולמוס שעיר שהגיעו לאיזור רמת מנשה עם המתישבים (אמצע שנות ה-30 של המאה שעברה) ונקלטו והתרבו לאורך האפיקים שמיים זורמים בהם, כדאי להיכנס במקומות שניתן לתוך ה"ג'ונגל" שנוצר, חוויה מעניינת ואף רומנטית משהו... אם נבחר ללכת דרומה מהאיקליפטוסים (על תוואי דרך העפר המטפסת) נגיע בראש הרכס אחרי 800 מטר לדרך החוצה את השטחים החקלאיים הרחבים ונוף מקסים ואופייני לרמת מנשה מלוא העין. אם נבחר ונמשיך (מהאיקליפטוסים) מערבה על דרך הכורכר נגיע לתחנת שאיבה (קידוח של מקורות לעומק 350 מטר) בהמשך (300מ') מערבה נגיע להצטלבות דרכי עפר, נטפס עם הדרך הפונה ימינה (צפון) עד שנגיע לפינת יער הנושק לקיבוץ דליה, מכאן ניכנס לקיבוץ (שער מוט שחור) ונפנה ימינה בדרכנו חזרה מומלץ לעלות ולצפות על כל האיזור מ"מצפור המייסדים" (ע"י בריכת בטון גדולה) ובדרך חזרה ל"זהר בדשא" לעבור דרך "גן הפסלים" שיצר חבר הקיבוץ עזרא ינוקא, הגינות הפורחות והדשאים הירוקים ילוו אותכם עד הגיעכם בחזרה לביקתה שלכם.

טיול מהנה ובהצלחה מצוות "זהר בדשא" ורובי שי.

- אם ברצונכם, להכיר עוד פינות קסומות ולהיחשף לעוד אפשרויות נוספות, ניתן להתקשר ולקבל מידע אצל רובי.